

# Jong gidsen op spelletjesavond

2022-2023



VLAANDEREN

Dag beste jong-gidsen, dit jaar nemen we jullie mee naar de Fun en Dreamland. Maar niet zomaar hoor! We gaan elke week een nieuw spel echt meemaken. Kunnen jullie als eerst de moord oplossen of als eerste de finish halen?

Wij zijn al heel enthousiast en hopen dat het een geweldig jaar wordt!

## Vergadering

Alle vergaderingen zullen doorgaan op **De witte villa**; Kouterstraat 94A, 3020 Herent.

Iedereen wordt hier op zondagen verwacht van **14 uur - 18 uur**.

Als de locatie of tijdstip moest wijzigen zal dit altijd vermeld worden in het boekje of via een mail/whatsapp nog gemeld worden.

We verwachten ook dat iedereen met de fiets naar de vergaderingen komt. Doe ook allemaal een fluovestje aan! Zo blijft iedereen veilig.

We verwachten ook dat als je niet kan komen, je ons verwittigd via whatsapp of via mail zodat we een idee hebben van het aantal jogi's die vergadering.

## Kledij

Het uniform bij de jonggidsen bestaat uit een **scoutshemd**, een groene **broek/rok** en niet vergeten **sjaaltje/das** van scouts herent!

TIP: schrijf overal je naam op, zodat je het makkelijk terugvindt

Hemd & rok kan je kopen in de Hopper (het is de winkel van Scouts & Gidsen Vlaanderen) of bij de 2dehandswinkel van de scouts ([tweedehands@scoutsherent.be](mailto:tweedehands@scoutsherent.be))

## Leidig nodig?

Je kan ons bereiken via [jonggidsen@scoutsherent.be](mailto:jonggidsen@scoutsherent.be) voor vragen, leuke ideeën ...

Vragen die voor de groepsleiding bedoeld zijn stuur je in een mailtje naar [groepsleiding@scoutsherent.be](mailto:groepsleiding@scoutsherent.be)

Als je ons apart wilt bereiken kan je een mail sturen naar onze mailadressen of een berichtje sturen naar onze gsm (voor nummers & mailadressen: Zie bij wie is wie).

## Medische fiches

De medische fiches zijn nu volledig digitaal. Zoals vorig jaar kunnen jullie de medische fiches nakijken en aanpassen waar nodig. Vergeet dit zeker nog eens na te kijken voor weekend & kamp.

Als jullie nog vragen hierover hebben kunnen jullie Caroline altijd mailen ([ferrantecaroline@yahoo.com](mailto:ferrantecaroline@yahoo.com)) of de groepsleiding ([groepsleiding@scoutsherent.be](mailto:groepsleiding@scoutsherent.be))

## Communicatie via Whatsapp

Wat de communicatie tussen ouders, jonggidsen en leiding betreft, willen we het dit jaar als volgt doen:

Alle belangrijke communicatie dus speciale vergaderingen, informatie over kamp, vergaderingen die verplaatst zijn van dag enzovoorts verloopt sowieso via mail. Daarnaast hebben we een Whatsapp groep aangemaakt waar we ook nog eens alles in zullen sturen, maar we gaan deze vooral gebruiken voor mededelingen zoals iets extra dat meegenomen moet worden, verandering van locatie, .... We vragen dat alle jonggidsen zich hierin zetten via de link. (ouders mogen hier natuurlijk ook altijd in als ze dat willen)

<https://chat.whatsapp.com/Id31F8ynfEhBnaidJgM1O4>

VLAANDEREN

## Gsm gebruik

Je gsm mag worden meegenomen maar tussen 14u en 18u blijft die verstopt. Tenzij wij expliciet zeggen dat het eens gebruikt mag worden voor een spel.

Genoeg geschreven... nu komt het leukste deel!!!

## Beloftetekst

Bij de opening van de vergadering eindigen we altijd met onze beloftetekst. Deze moet natuurlijk nog eens opgefrist worden bij de meesten en voor de eerste jaartjes komt er een klein stukje bij:

Ik ben scout/gids  
Ik verken de wereld,  
ik val, ik tuimel en ik sta weer op.  
Ik wil mijn best doen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen.  
Daarom beloof ik  
me in te zetten voor mijn groep.  
want mijn werk is ploegwerk,  
en onze inzet verzet bergen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen,  
hier & nu; ginds & morgen  
het spel dat we spelen is niet luchtledig.  
Samen willen we de wereld verdraaien.

## Avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,  
de zonne zonk, het duister klom.  
De winden doorruijen de bomen  
en verre sterren staan alom...  
Wij knielen neer om U te zingen  
in 't slapend woud ons avondlied.  
Wij danken U voor wat we ontvingen,  
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,  
door de stilte weerklinkt onze beê  
Luist'rend fluist'ren kruinen mee  
en sterren staren teder.  
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!

## Wie is wie?



Hallooooo ik ben Caroline,  
Mijn totem is Hemelsblauwe Krachtige Sneeuwstormvogel.  
Mijn hobby's zijn SCOUTS, zaalvoetbal, zwemmen & tekenen.  
Dit is mijn 3de jaar dat ik leiding sta, sommige van jullie kennen mij nog van toen jullie kabouters waren.  
Net zoals de vorige jaren heb ik heel veel zin in dit scoutsjaar, hopelijk jullie ook!  
Mijn gsm nummer is **+32498737767**. E-mail: [ferrantecaroline@yahoo.com](mailto:ferrantecaroline@yahoo.com)  
**Verantwoordelijkheid: Medische fiches & Aanwezigheden**



Goedendag vriendinnetjes ik ben Loïc,  
Mijn totem is zonnegloedpaarse ontspannen fodi.  
In mijn vrije tijd ben ik bezig met auto's, muziek en mijn vrienden. Sommige van jullie kennen mij al van vorige jaren, maar ook dit jaar wordt een toppertje!!!  
PS. ik ben dit jaar verantwoordelijk voor jullie **4uurtjes**, dus als jullie lekkere suggesties hebben, laat het mij zeker weten.  
Gsm nummer: **+32471089796** Email: [loic.nolf@gmail.com](mailto:loic.nolf@gmail.com)



Heyhoi iedereen! Ik ben Maren en mijn totem is amandelroze altruïstische hazewind. Ik studeer International Business Management waardoor ik dit jaar 3 maandjes naar het buitenland moet.  
Als hobby's ben ik graag creatief bezig en doe daarnaast ook tennis, en scouts natuurlijk:) Dit is mijn derde jaar leiding en ik zie het scoutsjaar helemaal zitten!  
Mijn gsm nummer is **+32491893641**  
[maren.sempels@gmail.com](mailto:maren.sempels@gmail.com) **Verantwoordelijke communicatie.**



Dag allemaal Ik ben Dries Asperges en begin aan mijn 2de jaar leiding. Dat bij de jong-gidsen vast en zeker een leuk avontuur zal worden! Mijn totem is pytaja- roze eerlijke lemoenduif.  
In mijn vrije tijd luister ik vaak muziek en spreek af met vrienden. Ik studeer financiën en verzekeringen. Mijn verantwoordelijkheid dit jaar zal dan ook **financiën** zijn.  
Je kan mij altijd bereiken op:  
Gsm: **+32 0468 27 71 76**  
Mail: [Dries.Asperges@telenet.be](mailto:Dries.Asperges@telenet.be)



Hallo daar, mijn naam is Simon Warlop. Ook ik begin aan mijn 2de jaar Leiding. Jong-gidsen was mijn eerste keus en ben dan ook zeer blij dat Ik dit jaar het avontuur mag beginnen met jullie. Momenteel studeer ik Geschiedenis aan de KU Leuven. Voor toffe weetjes moet je dus bij mij zijn. Mijn taak in de leidingsploeg is de **weettewah**.  
Gsm: **0471049924**  
Mail: [simon.warlop@outlook.com](mailto:simon.warlop@outlook.com)

## Kalender:

24 september=

Openingsdag, YESSSS dit scoutsjaar gaat beginnen :)

1 oktober=

Benefietje 3020, Allemaal welkom op de benefiet van Chiro & scouts Herent. We organiseren een evenement ten voordelen van KOM OP TEGEN KANKER. Voor meer informatie zie de Facebook pagina van BENEFIETJE.3020.



2 okt=

**Geen vergadering**, Wij hopen jullie allemaal te zien op het Benefietje 3020. (De leiding gaat Benefietje opruimen)

9 okt=

Monopolie, Wie kan de meeste straten kopen & huizen bouwen, Wie wordt het rijkst & wie gaat teveel huur moeten betalen zodat je arm wordt ...

16 okt=

Heeft de persoon een bril op? Is het iemand met lang haar of kort haar? Heeft hij/zij blauwe of bruine ogen? Dat komen we allemaal te weten in onze wie is het-vergadering.



23 okt=

A4, E10, 5C,... probeer allemaal raak te schieten tijdens zeeslag!

28-29-30 okt=

**Weekend**, Meer info over waar & welke uren we jullie verwachten wordt nog meegedeeld (kan nog verzet worden naar 4-5-6 november)

6 nov=

Zet je schrap want deze vergadering gaan jullie op avontuur in het reuze ganzenbord

13 nov=

Vandaag draait de hele dag rond wie het allerbeste is in vier op een rij... Wie gaat er winnen?

18-19-20 nov=

Eetfeest!!!! Wij zouden iedereen graag zien op het eetfeest, het wordt weer heel lekker :)

20 nov Is er **WEL** scouts, maar van **15u-18u!**

27 nov=

Oh nee!!! Er is een misdaad gebeurt helpen jullie ons deze op te lossen. Wie kan de moordenaar vinden?



4 dec=

We krijgen groot bezoek, helemaal vanuit Spanje, van niemand minder dan de Sint dus vergeet zeker niet je schoentje te zetten.

11 dec=

Ontmasker de saboteur, wie is het en waar heeft die gesaboteerd.

17-18dec=

Kerst feestje, Meer info over waar & welke uren we jullie verwachten wordt nog meegedeeld

25dec=

**Geen vergadering**

1jan=

**Geen vergadering**

8jan=

**Geen vergadering**

15jan=

Jin stage, voor deze vergadering krijgen jullie andere leiding, Spannend!

22jan=

**Geen vergadering**

29jan=

Jin stage, voor deze vergadering krijgen jullie terug andere leiding, Spannend!

5feb=

De leiding gaat skiën. **Geen vergadering**

12feb=

Valentijn! Vandaag gaan we kijken of jullie wel kunnen overeenkomen met de JV's, ENNNNNNNN wie van jullie het beste koppeltje kan vormen met een van hun.

## Kamp

Dit jaar gaat ons kamp door van 14 tot 24 juli in Petit-Thier, maar daar komt zeker nog meer info rond het einde van het scoutsjaar:)

## Wist-je-datjes:

- Langste wedstrijd Monopoly ooit: 1.680 uur, omgerekend ongeveer 70 dagen spelen zonder pauzes.
- Uno wordt door heel veel mensen verkeerd gespeeld. Iedereen heeft nieuwe spelregels verzonnen.
- Monopoly is een van de meest verkochte bordspellen ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte exemplaren.
- In het oude Egypte, zo'n 5000 jaar geleden, speelden ze ook zelfs al gezelschapspelletjes.
- Er worden elk jaar gemiddeld ongeveer 4000 nieuwe spelletjes uitgebracht.
- Jullie leiding speelt wel graag eens een kaartspelletje, presidenten, wiezen, noem maar op.

VLAANDEREN