

Beste leden & ouders,

Sir Baden-Powell sprak ooit de wijze woorden: *'Het meest de moeite waard is proberen geluk te brengen in de levens van anderen.'*



Geen betere omschrijving om samen te vatten waar 'scouting' voor staat. Onder Baden-Powells motto organiseren wij dan ook al verschillende jaren onze Kikkerdag. Een dag waarop de oudsten en de mindervaliden uit Herent centraal staan. Deze dag begint met een eucharistieviering, een heerlijke maaltijd, een spetterende show door de leiding & uiteraard onze leden en we sluiten af met een stukje taart en een tas koffie voor onze eregasten. Dit jaar zal de Kikkerdag doorgaan op **zondag 21 oktober 2018** in **Wezemaal**.

De **kleine takken** gaan met de bus naar Wezemaal. Zij worden verwacht om 10u aan de parking van het gemeentehuis, de Kouter. Welpen, kabouters en wouters komen in uniform. De kapoenen mogen zeker hun sjaaltje niet vergeten.

De **Jongverkenners, jonggidsen en jonggivers** mogen hun beentjes al insmeren want zij gaan met de fiets naar Wezemaal. Ze worden verwacht om 10u aan de witte villa in uniform + fiets in goede staat.

De **givers** worden om 8u30, in piekfijn uniform, aan de Witte Villa verwacht. Zij zullen de gasten met de wagen begeleiden naar de misviering.

De **JIN** wordt om 8u30 aan de witte villa verwacht. Zij zullen helpen met het klaarzetten van de feestzaal en het maken van de hapjes. Verdere afspraken zullen via de jinleiding gemaakt worden.

Alle takken (ook givers & jin) voorzien een **lunchpakket**. De leden krijgen in de namiddag een drankje & een vieruurtje. Het einde van deze schitterende dag wordt voorzien rond 17u. De bussen zullen rond **17u** terug aan de parking achter het gemeentehuis zijn. Daar mogen de kinderen dan weer opgehaald worden.

Vele groetjes,  
Een stevige linker,

De werkgroep,  
leiding & groepsleiding